

## Onze Vader

*(intro)*

On - ze Va - der in de

he - mel, laat uw naam ge - hei - ligd wor - den, laat uw ko - nink - rijk

ko - men, laat uw wil ge - daan wor - den op aar - de zo - als in de

he - mel. Geef ons van - daag het brood dat wij no - dig heb - ben. Ver -

geef ons on - ze schul - den, zo - als ook wij ver - ge - ven wie ons iets

schul - dig is. En breng ons niet in be - proe - ving, maar red ons van het

kwaad. Want aan U be - hoort het ko - ning - schap, de macht en de

ma - jes - teit, in eeu - wig - heid. A - men.